

**From:** De Politieke School <info@depolitiekeschool.nl>  
**Sent:** Friday, June 11, 2021 12:26:01 PM  
**To:** Griffie  
**Cc:**  
**Subject:** changemaker - met een link die wél werkt

Beste griffier

Ik krijg pijn in mijn buik van changemakers. Waarom altijd systemen overhoop halen, terwijl de helft van het nut nog niet bewezen is? Waarom een omgevingswet introduceren, terwijl ambtenaren nog bezig zijn de laatste wetswijzigingen te implementeren? Waarom dat geschuif met jeugdzorg van de ene overheidslaag naar de andere? Als we het niet meer weten, veranderen we het systeem. Overbodig gedoe in mijn ogen. Ik erger me er aan.

Verbeteren. Daar ben ik meer van. Zoeken naar mogelijkheden binnen de bestaande structuur. Hebben we alles benut? Wordt iedere mogelijkheid daadwerkelijk gebruikt en kunnen we dat gebruik optimaliseren? Bij de omgevingswet en de jeugdzorg vraag ik me dat dus af. In de politiek zijn we er heel goed in onszelf bezig te houden. Tegelijk vragen we ons af waarom de burgers niet snappen waar we mee bezig zijn.

Ik kom er dus achter dat ik geen changemaker ben, geen vernieuwer, geen veranderaar. Irene, dé vrouw die changemakers een VIP training geeft, is er niet door uit het veld geslagen. Ze legt uit dat changemakers geen veranderaars hoeven zijn die alles overhoop halen, maar boodschappendragers die de wereld in beweging brengen. Inspirators, ted-talkers, bemoedigers, influencers. Nelson Mandela, Martin Luther King, Jezus, Drees, dat werk. Dat is andere koek. Oef. Ik heb wel een boodschap. Noem het een wens of een verlangen.

*Wat ik wil bereiken is een geweldloze maatschappij, waarin politiek zo plezierig wordt bedreven dat elke inwoner zich gehoord voelt en zijn kwaliteiten kan inzetten om het geheel beter te laten worden.*

Zou ik een toch een ietsie pietsie changemaker kunnen zijn?

En jij? Hoe zit het met jou?

Zit er een changemaker in jou? Laat even weten door deze enquête in te vullen:

[Naar de enquête](#)

---

## Agenda

### **Workshop Politiek Zonder Spelletjes**

Lunchsessie (11.30-13.30 uur)  
16 juni - ER IS NOG PLEK!!  
[Aanmeldformulier](#)

### **Proeverij De Politieke Kaderschool**



**Trudy Veninga**  
Spelbegeleider voor politiek zonder spelletjes

Oprichter van De Politieke School  
- vind je weg op het politieke speelveld.

Tel. 06 2141 4200  
[www.depolitiekeschool.nl](http://www.depolitiekeschool.nl)

---

## Interessant voor anderen? Je mag alle informatie vrij verspreiden



Share



Tweet



Share

Je ontvangt deze mail omdat we elkaar ontmoet hebben in mijn werk als wethouder, raadscommunicatieadviseur, raadslid of trainer en/of we kennen elkaar via een sociaal media kanaal en/of je hebt eerder een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een training van De Politieke School. Als je geen belangstelling hebt en/of geen berichten van mij meer wilt ontvangen, laat het per ommekeer email weten, dan schrap ik je direct uit mijn adresbestand.

Deze e-mail is verstuurd aan [griffie@veldhoven.nl](mailto:griffie@veldhoven.nl). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@depolitiekeschool.nl](mailto:info@depolitiekeschool.nl) toe aan uw adresboek.



**Laposta**